



Voorwoord

Het boek dat je in handen hebt is kijk-, lees- en doeboek ineen.
Maar het is meer dan dat. Het is een uitnodiging aan het kind om in beweging te komen,
om niet te blijven dromen maar op te staan en je dromen waar te maken.

Isabel van Duijne laat zien hoe je dat doet.
Ze neemt je kind met haar verhaal mee in de worsteling van Muis...

Hoe komt het dat iets nieuws leren zo lastig is? Om iets te gaan doen wat je nog niet kent?
Dat komt omdat je brein gaat schreeuwen: Niet doen! Daar heb ik geen ervaring mee! Ik weet
niet hoe dat moet! Vanuit het perspectief van overleven is dit een gezonde reactie.
Maar als je daar blijft steken kom je nergens.

Olifant laat zien hoe je nieuwe dingen leert. Hij begint gewoon. Creëert daarbij chaos,
en precies daaruit ontstaat het nieuwe.

De les van Olifant is dat de enige manier om iets te leren is: in beweging komen en doorgaan
tot je het kunt. En juist hierin kan Zinvol Tekenspel een belangrijke rol spelen. Een goed gekozen
tekenspel kan je kind in beweging brengen. Enthousiast maken. Verleiden. Vergeten dat het
onbekend is. Gewoon doen, en zien wat ervan komt. Het is maar papier!

Hoe dat werkt? De bewegingen die het kind tijdens het tekenen maakt maken patronen in het brein.
Er worden nieuwe verbindingen aangelegd. Door de voortdurende herhaling worden die patronen
steeds steviger, en na voldoende ervaring staan ze ter beschikking voor verder gebruik.

De emotie van angst verandert in nieuwsgierigheid, en het succes maakt dat je kind
er geen genoeg van krijgt. Het onbekende terrein is niet meer zo eng.
Nu is het klaar voor de volgende stap in de ontwikkeling.

Marijke Sluijter
Initiator van de opleiding Zinvol Tekenen met Kinderen

Muis komt niet vaak haar holletje uit.

Zij heeft het druk met boeken schrijven.

Dat is wat ze het aller- állerliefste doet. Ze droomt ervan dat de hele wereld haar boeken leest...





Wilt u meer bij willen tekenen?

Teken twee lemniscaten door elkaar in verschillende kleuren -maak er een vlinder van of maak met nos meer lemniscaten door elkaar bloemen. Wat zou je er nos meer bij willen tekenen?



In haar boeken staan verhalen over een wereld waar alles heel bijzonder is:

Over de regenboog
die plots de hemel kleurt
en dat de rups zich eerst verstoopt
en later weer tevoorschijn komt
en wegvliegt als een vlinder.
En dat er uit een piepklein zaadje,
een reusachtige boom groeit
een bloem of een tomaatje.



Als Haas op theevisite komt heeft Muis geen tijd.
'Ik moet mijn boek afmaken,' zegt Muis.
'Jammer' zegt Haas. En Haas gaat op bezoek bij Egel.
'Muis heeft niet eens meer tijd om thee te drinken,'
klaagt Haas. 'Waarom schrijft ze toch zoveel?
Haar boeken liggen maar in de boekwinkel onder
het stof.'



